

De PolyFlits

Ledenkrant van de Vereniging Vrienden van het Ridderkerks Symfonieorkest

juni 2021

2021
Agenda

Zaterdag 25 september
Play-In

Oktober of november
Najaarsconcert

December
Kerstconcert

Vanwege de Coronamaatregelen helaas nog geen concrete data voor een concert.

Er zijn plannen voor een najaarsconcert en voor daarna is het orkest in voorbereiding voor een mooi kerstprogramma samen met een koor.

Van de bestuurstafel...

Beste Vrienden,

En eindelijk was het zover... Zaterdag 5 juni kwam het groene licht voor het orkest om weer bij elkaar te komen en dan niet online met Zoom, maar in levende lijve. Wat heeft iedereen hier enorm naar verlangd. Toch kreeg ik de indruk, dat we door onze online contactmomenten de verbinding met elkaar niet verloren waren.

Zeer geregeld hebben we namelijk op onze normale repetitietijd met elkaar een muzikale quiz gespeeld, die zeer kunstig door de dirigent Jean-Pierre in elkaar werd gezet met vragen van hemzelf en vragen die de orkestleden hebben aangeleverd. Helaas was het niet mogelijk om op onze vaste locatie, de aula van het Geminicollege, te repeteren, dus is er in allerijl gezocht naar een andere locatie. Zo werden we op 5 juni verwacht in de st. Joriskerk, waar we na wat gesleep met stoelen toch met 1,5 meter afstand van elkaar konden plaatsnemen.

"Wat was het fijn om weer samen muziek te maken!"

Als blazer valt het mij telkens op, hoeveel plezieriger het is te spelen in een kerkgebouw, waar het geluid zijn eigen weg kan vinden. Na een kort openingswoord van Erica vanuit het orkestbestuur zijn we gaan stemmen en hebben we ons beziggehouden met de Hebriden van Mendelssohn o.l.v. Jean-Pierre. Daarna volgde het eerste deel van de 8^e symfonie 'Die Unvollendete' van Schubert. Bij velen een blik van herkenning. Geen koffiepauze i.v.m. de Coronamaatregelen,

dus verder met het volgende stuk: en de ouverture van 'De gelukkige slaven' van componist Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. Wel wat later dan afgesproken was daar dan het einde van de 1e repetitie. Het enthousiasme straalde bij veel leden van de gezichten. Her en der werden termen gehoord als: "heerlijk weer", "was wel weer gaaf", "klonk toch wel fijn na zo lange tijd" tot "wat heb ik dit gemist".

U merkt het: iedereen heeft er weer zin in en we hopen jullie dan ook, zodra het mag en kan, weer te laten meegenieten van het muziek maken en beluisteren. Het orkest is nog wel hard op zoek naar een geschikte locatie om te huren om wekelijks op zaterdagochtend te repeteren. Voorwaarde is met name dat er, naast een ruimte waar een orkest kan muziek maken, een goede akoestiek ook een opbergruimte bij is, voor opslag van enkele instrumenten, muziekstandaards en andere benodigdheden. Het orkest houdt zich warm aanbevolen wanneer iemand zo'n ruimte ter beschikking heeft. In ieder geval onze dank, dat we op jullie steun en bijdrage kunnen rekenen, ondanks de pandemie.

VRIENDELijke groet van de voorzitter:

Janneke Boonstra



We mogen weer!



Van de bok...

Beste Vrienden,

Wat hebben we lang moeten wachten en wat was het fijn om elkaar te zien en om samen weer muziek te maken.

We spelen nu De Hebriden van Mendelssohn, de Unvollendete van Schubert en Los Esclavos Felicos van Arriaga. De komende weken gebruiken we om vooral 'lekker samen' muziek te maken. Om weer te genieten van het samen klank maken.

Achter de schermen ben ik met violiste Babette van de Berg aan het overleggen om te kijken of we in het najaar alsnog met haar samen een concert kunnen geven, of dat dat toch misschien het voorjaar van 2022 wordt.

Op zaterdag 25 september gaan we een play-in organiseren en hopen we daarmee veel spelers te trekken die het dan zo leuk vinden en lid willen worden om ons orkest zo te versterken. Strijkers zijn natuurlijk altijd welkom en verder is er plek voor een klarinettist(e), hoornisten en een paukenist. Als we met zijn allen rondvragen bereiken we meer mensen en hebben we nog meer kans op succes.

Tot slot zijn we op zoek naar versterking voor ons orkestbestuur. Wie wil ons bestuurlijk op sleeptouw nemen? Ik nodig u allen uit.

Muzikale groet, **Jean-Pierre**



Vereniging Vrienden
van het Ridderkerks Symfonie Orkest

De Kracht achter de Muziek!